



EN DAN OOK NOG...

Langs de kustlijn

We wandelen met auteur Dorthe Nors langs de westkust van Denemarken en volgen de hele lijn van Skagen tot aan Den Helder. Over eeuwenoude paden, langs ruige zee, in weer en wind. Onderweg passeren we geschiedenis van voorouders, mooie natuur en herinneringen van de auteur zelf. Een heerlijk boek om te lezen, mooi geschreven, en elke pagina ademt zilte lucht.

Uitgeverij Podium, € 22,50

Turner in Dordrecht

Het is heerlijk op z'n tijd om wandelen en kunst te combineren. Deze wandelgids neemt je mee door het mooie Dordrecht, langs de plekjes waar de beroemde Engelse landschapsschilder Joseph Mallord William Turner (1775-1851) twee eeuwen terug heeft gekuierd en geschetst. De schetsen zie je terug in het gidsje en opmerkelijk is dat veel van die plekken in al die tijd nauwelijks zijn veranderd. Alleen de koetsen zijn veranderd in auto's... Het boekje is verkrijgbaar bij het Dordrecht Museum, waar ook een echte Turner te bewonderen is.

Uitgave Dordrecht Museum, € 11,50

Treinstapper 3

Leuk voor in de (zomer)vakantie, met of zonder kinderen: treinen en wandelen langs de mooiste plekjes in Vlaanderen. De Vlaamse organisatie Grote Routepaden heeft een nieuw deel in de populaire reeks van Treinstappers uitgebracht. Deze keer een bundeling van 10 routes, dagtochten van station naar station. De wandelingen geven verkortingsmogelijkheden, waardoor het ook voor gezinnen een haalbare kaart wordt. Een praktisch gidsje, compleet met kaarten en informatie over OV, horeca en bezienswaardigheden.

Uitgever Grote Routepaden, € 19,-

Door: Elvira Werkman

Wegen met Zegen

Doorgaans bespreken we in deze rubriek wandelgidsen die het initiatief zijn van enthousiaste wandelfanaten of professionele routemakers. Zo niet deze keer. Pastores waren het, die spontaan bedachten het routeboekje 'Wegen met Zegen' te maken. Pelgrimeren in de Betuwe, 155 kilometer lang. Een van de drie initiatiefnemers, Corné van Iersel, vertelt.

Waarom deze gids? In deze tijd zijn veel mensen op een bepaalde manier religieus of spiritueel, maar een groot deel daarvan voelt zich niet verbonden met de kerk als instituut. Graag willen wij als gezamenlijke kerken in dit gebied onze deuren openzetten, want we zijn niet een naar binnen gekeerde gemeenschap. Om die reden hebben wij het initiatief genomen tot een nieuwe pelgrimsroute. Ook voor mensen die nieuwgierig zijn naar de betekenis van het christendom vroeger en nu. Voor mensen die stilte zoeken en bezinning. Geloven is zoveel breder dan het institutionele stukje in de kerk, het gaat erom wat je met de verhalen van toen doet. En waarom in de Betuwe? Dat heeft vooral te maken met het werkveld van de mede-initiatiefnemers, de beide pastores: Wilma Hartogsveld is predikant in de Vierplek en Margreet Sanders is pastor in de Maria Magdalena Parochie.

Hoe letterlijk moeten we het woord 'pelgrimeren' nemen, leidt elk van de 11 etappes ons naar een heilige plaats? Bij pelgrimeren gaat het niet alleen om de bestemming, maar zeker ook om de weg ernaar toe. Onze route leidt langs de ruim 40 kerken en religieuze gebouwen in het gebied. Daarnaast is de langste reis misschien wel de reis naar binnen, zoals in het verleden Dag Hammarskjöld eens zei. Daarom

brengen we naast een wandelboekje ook een pelgrimsdagboek uit, met bezinnende teksten en vragen voor onderweg. Langs de route richten we drie bezinningscentra in voor onder meer spirituele activiteiten en lezingen.

"Pelgrimeren gaat om het proces waar je doorheen gaat tijdens het wandelen" valt te lezen op jullie website. Door welk proces gaan we heen als we pelgrimeren in de Betuwe? Oftewel: welke rol speelt de plek in dit proces, maakt het verschil of je in Friesland of in de Betuwe pelgrimeert? Pelgrimeren is op een bezinnende manier wandelen. In feite maakt het niet zoveel uit of je dat in de Betuwe doet of in Friesland. Het buiten zijn, het contact met de natuur en met de elementen bieden een aanleiding voor reflectie. Toch kan de omgeving je wel in een specifieke stemming brengen. In ons logo zijn een rivierkei en een golf verwerkt. De rivieren stromen hier generaties lang, steeds hetzelfde en toch telkens weer anders. In de Betuwe kom je ook in contact met de eeuwige strijd van de mens tegen het water. En tegelijkertijd brengt datzelfde water vruchtbare grond, waardoor de boomgaarden gedijen. In ons wandelboekje en ook op de website geven we daarom uitgebreid aandacht aan de cultuurhistorie van het gebied.

Hoe komen we tot bezinning in ons drukke landje? Een goede vraag! Veel mensen hebben zeker een drukke agenda. Daardoor is er waarschijnlijk steeds meer behoefte om de drukte te ontsnappen en erop uit te trekken. Ook Nederland biedt daarvoor genoeg mogelijkheden. Er zijn zoveel mooie en kleinschalige landschappen in ons landje. Tussen de steden en Vinex-wijken door zijn er genoeg mooie uitzichten op het landschap.

Meer weten of de gids en het pelgrimsdagboek bestellen? Ga naar: www.wegenmetzegen.nl



Uitgeverij Elmar,
168 pagina's

€ 17,90